

PRINSESSE

ELDE-MIE

et virkkeligt
eventyr om
en virkelig
prinsesse

Der var engang tre små søde
prinsesser, som boede på et
Slot -





som lå i en park, hvor de ofte gik tur

Lad os nu betragte den mellemste prinsesse – hende vi ellers aldrig hører noget om i eventyrene.

Er hun ikke sød, som hun her ses på tur i parken?



Jo, hun er sød; men hun har da vist problemer med permissionerne?



Men tiden gik hastigt, og inden nogen vidste af det, var den lille søde prinsesse blevet til en stor dejlig prinsesse.

Mon hun sidder og venter ved spadegejlet – på en ung prins måske.



Hun kom ikke til at vente længe
på prinsen fra hendes drømme.

Her står han og spiller serenade
for prinsesse Elde-Mie - den
unge unge prins Knud.



Kunstens magt er stor. Snart
åbnedes parkens porte for prinsen,
og en fotograf fra Billedbladet sneg
sig med ind og tog dette billede.



Da prinsen var af en moderne kongelig familie, måtte han have en uddannelse, og mens han sled med studierne – uddannede den unge prinsesse Elde-Mie sig i den ædle kogekunst.

Men hun fandt da også tid til det søde liv på stranden.



Ligesom hun også med stor fryd
kastede sig over motorsporten.
Her et glimt af hende sammen
med kong Kristian og prinsesse
Anne-Lise.



På en skøn junidag blev drømmen til virkelighed. Den unge prinsesse fik omsider sin prins.



Brylluppet blev holdt med pomp
og pragt.



I løbet af få år havde dette flotte
kuld set dagens lys.



Og mens prinsesse Elde-Mie snart begyndte at planlægge et nyt kuld, måtte den unge prins Knud gribe til dengang ret ukendte metoder for at skaffe det økonomiske grundlag for familieførøgelsen.





Sådan ser prinsessen ud, når hun pønser!

Blandt prinsessens mange interesser har sporten en særstilling, først og fremmest cykelløb, her med dobbelt handicap.





Men også badminton står hendes hjerte nær. Her kommer stræberen op i hende.



Men det er svært at hamle op med en så adræt modstander som prins Knud.

Snart begynder et nyt kapitel i det kongelige pars liv. Her vejes det første barnebarn og findes tungt nok. I baggrunden vogter prinsesse Elde-Mie på at prinsen ikke taber barnet.



Inden længe kunne de glæde sig
over denne imponerende flok.



Der går dog af og til skår i idyllen, som f.eks. her, hvor en yngre aktivist begår brutalt hærværk mod slottet. Desværre er billedet lidt utydeligt, da efterretningstjenestemanden fumlede med kameraet.



Blandt højdepunkterne i parrets liv kan nævnes deres mange udenlandsrejser. Her blot et par glimt. Først ser vi den kongelige ekvipage et sted i broderlandet Norge.





På samme rejse holdt prinsen sig i form ved en daglig ridetur.

Under en tur til det gamle danske land, Slesvig, som altid har stået deres hjerter særlig nært, boede prinsesse Elde-Mie og prins Knud på det herskabelige landsted, Haus Mühlendeich. Bemærk parrets natlekture: prinsessen læser sidste nyt om de kongelige, mens prinsen koncentrerer sig om prinsesse Daisys liv.



Efter 47 års ægteskab vover prinsesse Elde-Mie sig af sted på ferie uden sin prins. Målet er denne gang Grækenland - her er hun på vej til Kalymnos.



For at få lidt privatliv i ferien kan det af og til være nødvendigt at rejse inkognito.



Renlighed er en god ting, også for kongelige personer, her på Sejro.
Prinsessen piller og prinsen bliver pille-ve-ve´et.



I det hele taget er prinsessen fuld af aktivitet. Hun ses her under en fest, hvor hun blev udnævnt til strikkeklunserdronning.





Strikning er i det hele taget prinses-
sens foretrukne hobby.



Men også på kransekagebagningsområdet er hun så ubestridt landets førstedame.

Billedkunsten er dog prins Knuds
gebet. Her ser man en af hans
uforlignelige skulpturgrupper:
DER VAR EN GANG TRE TRÆER
eller
SKOVDØDEN



Også prinsesser har behov for at slappe af. Her sidder hun og nyder sin frihed. Hvad mon hun tænker på?



Godt gættet. Hun fik sit nye slot.
Grunden til at hun smiler er, at
hun har vundet i ludo over prins
Knud for 117 gang, den hønisse.





Sådan ser man ud efter ud efter 70 aktive år.



PS:

Efter yderligere
30 år har enke-
dronningen da
heldigvis stadig
noget at grine af.

